ויש אומרים איוב בימי יעקב הוה

And some say איוב was in the days of יעקב

OVERVIEW

The גמרא cites various opinions as to when איוב lived. Amongst them, ר' נתן maintains that he was בימי מלכות שבא (which coincided with מלכות שלמה) and the יש say that he lived בימי יעקב. Our תוספות qualifies who is this ויש אומרים.

הני יש אומרים לאו היינו רבי נתן¹ דהא פליגי עליה:

The view of these ויש אומרים is not the view of ד"ב, for he argues with this view and maintains that איוב בימי מלכות שבא היה 2

SUMMARY

The ויש אומרים here (as opposed to elsewhere) is not the view of ר' נתן.

THINKING IT OVER

It is understood why תוספות comments elsewhere³ that even though it says ויש אומרים, nevertheless it does not refer to ר' נתן, because in those ויש אומרים the יש אומרים the ויש אומרים the יש אומרים the ויש אומרים is not it is obvious that the ויש אומרים is not ויש אומרים states), so why does תוספות need to mention it, if it is self-understood?!

¹ The אמרא in (יג,ב) הוריות (יג,ב) אמרא and רבי מאיר that we should not repeat their rulings in their name but rather attribute the rulings of "רבי מאיר and the rulings of "ח אחרים אומרים ו"ש אומרים ל"ר. [See the אחרים אומרים ל"ר ו"מ אומרים ל"ר ו"מ who was the "נשיא there for the reason; they attempted to slight the honor of רשב"ג who was the אומרים איוב בימי יעקב היה is the view of תוספות אומרים איוב בימי יעקב היה מאום ל"רבי ל"ר. ווא אומרים איוב בימי יעקב היה מאום ל"רבי ל"ר. See 'Thinking it over'.

² There was much more than two hundred ten years (the life span of איוב) from the time of מלכות שבא until מלכות which was at the beginning of בית ראשון [the בית ראשון was built more than four hundred years after יציאת מצרים, which was almost two hundred years after פטירת יעקב).

³ See end of footnote # 1.