# - ותנא רב יוסף אשור זו סליקא ומי הואי

# And כליקא is סליקא; but did it exist

#### **OVERVIEW**

The גמרא בארא explained that it is possible that the חורה מורה מורה אלמנה on account that in the future the הכמים will institute that she receive a מנה for her כתובה. The proves this from a רב יוסף which רב יוסף כוted, which states regarding the פסוק סליקא מליקא משור is אשור אשור אשור, that אשור is אשור קדמת אשור העלישי חדקל הוא ההולך קדמת אשור did not exist then as of yet. פירש"י, rejects it and offers his interpretation.

פירש בקונטרס ומי הואי בבריאת עולם -

רש"י explained that the question of ומי הואי is, did the city of סליקא exist when the world was first created; obviously not –

תוספות responds to an anticipated difficulty:<sup>2</sup>

דמצינן למימר דאשור וכוש שם המחוז ולא שם העיר ומימות עולם היה שמם כך For we could answer that כוש are the names of the area, but not the names of the city, and those areas were called אשור וכוש from the beginning of time. However once אשור אשור וכוש means the city of סליקא (not [merely] the area), the question of ומי הואי becomes relevant.

asks: תוספות

יאבל קשה דמאי מייתי מאשור דאשור אף על גב דלא הוה בבריאת עולם - However there is a difficulty (or פירש"י), for what proof does the גמרא bring from אשור, for even though אשור was not in existence by בריאת העולם, nevertheless - כיון דהוה בימי משה שפיר הוה ליה למכתב

Since אשור existed בימי משה, it is proper that it should be written -

בראשית ב,יד '

 $<sup>^2</sup>$  הוספות is asking why is it necessary to cite רב יוסף and his ברייתא; why cannot we ask, 'were the countries of אשור (which were named for people who lived after the מבול ) in existence by בריאת העולם.

 $<sup>^3</sup>$  See ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> It would seem that the same explanation should apply to the names of the (four) rivers mentioned in these פֿסוקים. This could mean that Hashem or אדם הראשון gave them those names (especially regarding the rivers).

אבל מנה לא היה לו לכתוב כיון שעדיין לא היה בדורו -

However, the תורה should not have written מנה since in the generation of משה the מנה did not exist yet!

תוספות offers his interpretation:

ונראה לרבינו יצחק לפרש דסליקא בימי משה מי הואי –

And the ר"י prefers to explain that the question was, did בימי משה exist -דקים ליה דסליקא לא היה בימי משה –

For the גמרא had a tradition that the city סליקא did not exist בימי משה -

וסביב סליקא הולך חדקל ולא אצל אשור 5 שהיה בימי משה:

And they also had a tradition that the הדקל river went around סליקא, but not around אשור which existed בימי משה.

## **SUMMARY**

The city סליקא did not exist בימי משה. It is appropriate for the תורה to mention things that were not there at that time, but existed בימי משה.

### THINKING IT OVER

- 1. תוספות writes that the בימי משה did not go past אשור which was בימי משה, but rather near סליקא, which was after ימי משה. What made תוספות assume that there was an אשור בימי משה, that required תוספות to negate that the הדקל did not go near that אשור $?^7$
- 2. According to חוספות that the הדקל went near סליקא and not near אשור (שהיה בימי משה), it is puzzling why the תורה writes קדמת אשור $?^8$

<sup>6</sup> See footnote # 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> See 'Thinking it over' # 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> See מהרש"א (חידושי אגדות מחל and רש"ש.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> See מהר"ם שי"ף.