שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם –

That He created everything for His honor, and He forms man

OVERVIEW

The גמרא enumerates the ברכות חתנים. Our תוספות discusses why some of the ברכות begin with a 'ברוך', while others do not. 1

פותחת² בברוך אף על פי שכל אחת סמוכה לחבירתה³

The ברכה מהכל ברא and יוצר האדם begin with ברוך, even though that each one of these ברכות are next to another ברכות,⁴ nevertheless -

כיון דקצרות הן⁵ אם לא היה פותח בברוך היה נראה הכל ברכה אחת - Since they are short ברכות, if they would not begin with ברכד, it would appear as if they all are one ברכה, therefore they begin with ברוך to differentiate them from each other -

רצר אשר יצר אם לא היה פותח בברוך היה נראה שהיתה מתחלת מברוך יוצר האדם אשר יצר יצר וכן אשר יצר אם לא היה פותח בברוך היה נראה שהיתה מתחלת לwhich is ברכת יוצר האדם מוכה and should therefore seemingly not begin with ברוך, nevertheless) if it would not begin with ברוך יוצר האדם which starts from ברוך יוצר האדם and continues into 'אשר יצר וכו'.

רכה אחר ברכה ארוכה אין צריך לפתוח בברוך - However the ברכה סf שוש , which follows a long אברכה, which ends with a ברכה, does not need to begin with ברכה, since it is evident that it is a separate ברכה אשר יצר.

ואשר ברא פותחת בברוך -

And the ברכה of אשר ברא (the last of the ברכות) begins with a ברוך even though it is a

2

¹ There is a general rule that a ברכת which follows another ברכה (in a regular sequence) such as in ברכת or ברכת (the second and third שמ"ע do not begin with 'ברוך'. Only the first שמ"ע begins with שמ"ע.

² Others amend this to פותחות in the plural (instead of פותחת), see footnote # 3.

³ The ברכה סf יוצר האדם (perhaps) also be considered a שהכל ברא שהכל ברא (and the ברכה משהכל ברא may (perhaps) also be considered a ברכה הסמוכה since it follows the ברכה הגפן (see בורא פסחים קד,ב מהרש"א פסחים מהרש"א (see מהרש"ל and מהרש"ל here)].

⁴ See footnote # 1. See 'Thinking it over'.

⁵ It would seem (especially from what תוספות אייצר writes later regarding אשר יצר and שוש (שוש תשיש) that חוספות means that since the ברכות preceding (יוצר and) אהכל (respectively), are short ברכות, therefore if would not begin with ברכה it would appear that they are a continuation of the previous ברכה (which is and ברכה בפה"ג). It would appear as if the ברכה בפה"ג (מהכל ברא לכבודו יוצר האדם ווצר האדם ברכה (מהכל ברא לכבודו יוצר האדם).

⁶ See 'Thinking it over' for a possible explanation why תוספות discusses אשר יצר separately from יוצר, even though the question and answer is seemingly the same.

 $^{^7}$ It would appear is if the ברכה is ברכות, יצר את האדם אשר יצר אמ"ה ווצר האדם אמ"ה, when it is really two separate ברכות.

and it follows a ברכה הסמוכה (שמח תשמח), so seemingly it should not begin with ברכה, nevertheless it begins with ברוך -

לפי שמברכים אותה בפני עצמה כשאין פנים חדשות כדפירש בקונטרס - Because we make this אשר ברא by itself (not following any other ברכה), when there are no רש"י as פנים חדשות explained. In that instance it is not a ברכה הסמוכה , and needs to begin with ברוך, therefore it begins with ברוך in all cases even when it is סמוכה לחברתה.

יעל שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם פירש בקונטרס 9 טעם אחר אחר פירש פירש פירש פירש פירש האדם מחל האדם מחל סffers another reason why they begin with ברוך.

ורבינו חננאל פירש דיוצר האדם פותחת בברוך -

And the ה"ח explained that יוצר האדם begins with ברוך (even though it is a ברכה (הסמוכה לחברתה) -

לפי שיש שלא היו אומרים אותה 10 כדאמר בסמוך

For there were those who did not say this ברכה, as the גמרא shortly states regarding לוי (that he made only five ברכות; omitting לוי).

תוספות discusses a tangential issue:

יאומר רבינו תם דבפרק קמא דברכות (דף יא,ב) גבי ברכת התורה גרסינן - And the מסכת ברכות says that in the first מסכת ברכות מסכת ברכות regarding the blessings over the תורה, the texts should read -

רבי יוחנן מסיים בה הכי והערב נא דברכה אחת היא¹¹ - רבי יוחנן מסיים בה הכי והערב נא דברכה אחת היא¹¹ (not הערב נא is one ברכה beginning with a בדברי תורה beginning with בדברי הערב נא בדברי מורה בא"י וכו' בדברי הערב נא בדברי הערב נא בדברי הערב נא בדברי הערב בא"י וכו' בדברי הערב בא בדברי הערב נא בדברי הערב נא בדברי הערב בא בדברי הערברי הערב בא בדברי הערב בא בדברי הערב בא בדברי הערברי הערברי

ראי הוו שתי ברכות היה צריך לפתוח בברוך אף על גב דסמוכה לחברתה - דאי הוו שתי ברכות היה צריך לפתוח בברוך אף על גב דסמוכה and בדברי תורה the ברכה of הערב נא should begin with ברוך even though it is סמוכה לחברתה (בדברי תורה) -

כיון שאותה שלפניה היא קצרה -

Since the ברכה שרב נא הערב נא (the ברכה הדברי מורה לדברי תורה) is a short ברכה, and we may mistakenly assume that ברכה is part of that ברכה. However now that the גירסא is גירסא they are indeed one ברכה, so obviously והערב נא ברוך.

ובתר הכי גרסינן 12 הלכך נימרינהו לתרווייהו ולא גרסינן לכולהו

.

רד"ה יוומה ⁸

 $^{^9}$ בד"ה שמח ברכת אשר יצר Even though ברכת רש"י there is addressing the issue why only ברכת אשר ברכת and ends with ברוך and not מותח בברך eight ברך משהכל answer also explains why they are פותח בברך.

¹⁰ יוצר האדם cannot be considered a proper ברכה הסמוכה לחברתה, since not all agree that it is included in this sequence. See 'סוכ"ד אות ה'

¹¹ Therefore we do not answer אמן between דברי תורה and זהערב.

And afterwards (there in ברכות) the text should read, 'therefore we should say both of them' (ברכי תורה והערב [as one] and אשר בהר as the second), but the text do not read, we should say all of them' -

דאם כן 14 משמע דשלש ברכות הן:

For saying 'all of them', would indicate that there are three ברכות התורה.

SUMMARY

The rule of ברכה הסמוכה (it does not begin with ברכות) does not apply if the preceding ברכות are short, if they are said sometimes by themselves, or not in the sequence. ברכה is not a separate ברכה.

THINKING IT OVER

תוספות explains to us why שהכל ברא and אשר יצר begin with a ברכה (even though they are a ברכה. ¹⁶ Seemingly how else could it be; ¹⁷ if they would not begin with a ברכה (but we would merely say שהכל ברא לכבודו), it would not be a ברכה at all?! ¹⁸

¹² The text there (regarding ברכות התורה) reads: מאי מברך א"ר יוחנן לעסוק בדברי תורה, ור' יוחנן מסיים בה 'יוחנן מסיים בה אמר אקב"ו לעסוק בדברי תורה, אמר בה מעולה אמר אשר בחר בנו וכו' בא"י נותן התורה, אמר רב המנונא זו היא מעולה הכי הערב נא וכו' בא"י המלמד תורה לעמו ישראל, ורב המנונא אמר אשר בחר בנו וכו' בא"י נותן התורה, אמר רב המנונא זו היא מעולה with הערב (יומרינהו לכולהו with הערב).

¹³ The term 'כולהו' refers (usually) to more than two. See (however) איש who questions this assumption. See however רש"ש here who writes that תוכי דהוו תלתא (it can mean two but is usually means three).

 $^{^{14}}$ אשר בחר and אשר בחר.

¹⁵ ברכה cannot be a separate ברכה, for then it would need to begin with ברוך.

¹⁶ See footnote # 1

¹⁷ See footnote # 6.

¹⁸ See הפלאה.